



Ben je blij?
Roep dan luid:

JOEPIEJEI!



Ben je bang?
Roep dan luid:

BENNIEBANG!



Ben je boos?
Roep dan luid:

STOMME DOOS!

Ben je stout?

Roep dan niks.

Ssst, stil, af.

Anders krijg je straf.

Uit *Samen over een muurtje*
Geert De Kockere
Uitgeverij De Eenhoorn, 2014

Dit titelloze gedicht van Geert De Kockere werd in 2016 bekroond met een Poëziester door de kinderen van het kleuteronderwijs. De POEZIESTERREN en de GOUDEN POËZIEMEDAILLE zijn een initiatief van Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. ONTWERP: Mattias De Leeuw v.u.: Carl De Strycker, Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent

poëzie
ster