

DE ZEE IS EEN SCHILDER

De zee
strijkt laagje na laagje
over het land.

Hij werkt aan een
waterverfdoek
op het strand.

Maar de zee is een schilder
die niet weet
wat hij kan.

Die aarzelt
en twijfelt.

Iets aanbrengt,
en dan...

Dan vergist hij zich,
wist hij zich,
een eeuwig getij.

De zee is een schilder
zonder één schilderij.

An illustration on a textured, yellowish background. A large, dark grey hand is shown from the top right, holding a brush. The brush is applying vibrant blue paint to the lower right portion of the image, creating stylized waves. A small black silhouette of a sailboat is on the left side of the painted waves. Three blue paint droplets are shown falling from the brush. The bottom of the image is a dark blue, textured area representing the ground or a beach.

uit *De zombietrein en andere stripgedichten*
Edward van de Vendel & Floor de Goede (illustraties)
Uitgeverij Querido (2017)

poëzie
ster

Het gedicht 'De zee is een schilder' van Edward van de Vendel werd in 2018 bekroond met een Poëziester door de kinderen van de derde graad lager onderwijs. De POEZIESTERREN en de GOUDEN POEZIEMEDAILLE zijn een initiatief van Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. ONTWERP: Fátima Ramos VU, Carl De Struycker, Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent