

## Batterij op

Ik heb nog geen mobieltje.  
Gelukkig heb ik een banaan.

Daar kun je ook mee bellen.  
Let op: ik zet hem aan.

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven.  
Ik zal jou mijn nummer geven.

Ik druk wat op de schil,  
hou hem op zijn kop.

Niemand aan de lijn?  
Wat zou dat nu kunnen zijn?

Drie keer denken.  
Drie keer raden.

De batterij is op.  
Mijn banaan moet opgeladen!

uit *Dat boek met die bananen*

**Erik van Os**

Uitgeverij Gottmer (2022)

## Zacht

Een watje,  
mijn knuffels,  
het gestamp van een muisje.

Papa's trui,  
oma's koekjes,  
een paardenbloempluisje.

Chocola in mijn broekzak,  
een flinterdun kusje.  
Mama's stem in de nacht  
en het haar van mijn zusje.

Een donzig geel eendje,  
dat nét is geboren...

Maar ezeltje,  
niets is zo zacht  
als jouw oren.

uit *Een toren van tijgers*

**Lizette De Koning**

Uitgeverij Ploegsma (2023)

## Verrekijker

Verrekijker haalt dichtbij

wat je in de verte ziet.

Heel dichtbij,

bij mij, bij jou

lijk ik...

maar ik ben het niet.

uit *Ik tel mijn vingers nog eens na*

**Kiek Manasse**

Uitgeverij Clavis (2022)