

Julie en Chelsea



Twee dikke vrienden

Op een dag was er een kabouter, die eenzaam in een bos liep. Hij was droevig en opeens verscheen er een andere kabouter. Hij zei: "Ik heet Tim." De droevige kabouter zei: "Ik ben Tom." Ze begonnen te praten met elkaar en werden vrienden met elkaar. Ze woonden in een groot bos. Ze kwamen op een dag samen in Tom zijn huis. Ze dronken samen een tas thee. Ze gingen samen naar een restaurant. Ze praatten veel tegen elkaar om elkaar beter te leren kennen. Toen werden ze echt betere vrienden. Ze gingen steeds meer met elkaar om. Ze gingen op een dag samen op reis naar een ander bos. Ze amuseerden zich heel erg goed. Ze maakten

grapjes met elkaar tot Tom er niet meer mee kon lachen. Tim bleef maar verder grapjes maken en toen werd Tom boos.

Mehmet en Brent V



Winkelkarretje

Er was eens een karretje op straat alleen aan het rijden. Iemand had dit karretje los gemaakt. Door de wind van gisteren, met meer dan 100 km per uur begon het karretje uit zichzelf te rijden. Het karretje belandde in de sneeuw en werd pas na 3 jaar terug gevonden. Er was iemand aan het skiën die het karretje had terug gevonden. Deze heer heette Blotige Harry. Blotige Harry vond dit karretje omdat het aan het dooien was, op het einde van de winter. Hij bracht het terug naar de winkel

waardoor alle mensen terug meer konden meenemen en terug minder moesten dragen. Blotige Harry overleed maar alle mensen waren wel blij met zijn vondst.

Emilie



Ooit lang geleden was er eens een klein stadje waar veel arme mensen waren. Ze hadden niet veel geld, niet veel eten. Iets verder was er een huisje waar 2 vrouwen woonden met 3 honden, maar ook die mensen hadden niet zoveel geld. Die honden kregen dus niet veel eten en na een tijdje werd zelfs 1 van de honden ziek. De 2 vrouwen wilden wel naar de dokter gaan maar dat konden ze niet betalen. De ene vrouw (Evelyne) had tegen haar dochter (Cloë) ...

Nick



Tom en Thomas moesten naar de winkel maar hun auto was kapot. Dus vroegen ze het aan een neef of die hen met de boot naar de overkant wilde brengen ... naar de winkel. Hun neef vond dat goed. Eens aan de overkant moesten ze nog even naar winkel stappen. Even later waren ze in de winkel maar gebeurde er een overval. Thomas werd neergeschoten en geraakt in zijn maag. Iedereen werd beroofd. De politie kwam ter plaatse en er werd gevochten. 5 Dieven werden neergeschoten en de ander 4 konden ontsnappen. De ambulance kwam en Thomas werd naar het ziekenhuis gebracht. Tom ging mee. De leider die Thomas had neergeschoten leefde nog. Er werden 30 doden geteld en 50 gewonden. Dit kwam in het nieuws en in alle

kranten. Thomas ging later dood. Tom en 20 andere familieleden en 10 vrienden kwamen naar de begrafenis. Tom wou wraak nemen op de leider van de dieven. Tom ging naar het leger om te trainen. Hij had sinds Thomas' dood altijd de ketting van Thomas aan. Tom kwam de leider tegen van de dieven en schoot hem neer.